

# Soldatforskning: Recension av Sveriges släktforskarförbund årsbok 1988 Båtsmän, ryttare & soldater

Sven Hellström

Linköping University Post Print



N.B.: When citing this work, cite the original article.

Original Publication:

Sven Hellström, Soldatforskning: Recension av Sveriges släktforskarförbund årsbok 1988, Båtsmän, ryttare & soldater, *Kronos : historia i skola och samhälle*, 1989, Nr. 1, s. 75-75.

Utgivare: Institutionen för lärarutbildning, Avdelningen för historia, Linköpings universitet  
Tidskriften kom ut med sista numret 1990.

Postprint available at: Linköping University Electronic Press

<http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-126893>

## SOLDATFORSKNING

Torpundersökningar är på modet - i varje fall i Östergötland. Så kan man sammanfatta resultatet av en nyligen genomförd undersökning av hembygdsföreningarnas verksamhet. Särskilt soldater och soldattorp synes fascinera människor. Wilhelm Mobergs bild av den indelte soldaten lever tydligen i många människors minnen. Men det är, om man studerar agrarhistoria, sakligt sett riktigt att lägga stor vikt vid de indelta soldaternas betydelse. De intog, en särställning på landsbygden. Deras roll i förändringsprocessen på landsbygden under 1800-talet har under senare tid uppmärksammats alltmer. I arbetet för rösträtt, sjukkassor, begravningskassor, handelsföreningar var i varje fall i östgötabygder de indelta soldaternas engagemang av stor betydelse.

Det är emellertid släktforskarna som hitintills mest använt källmaterialet i krigsarkivets stora samlingar. Eftersom det fanns en eller flera indelta soldater i praktiskt taget varje by stöter de flesta släktforskare förr eller senare på militärer bland sina förfäder. Det är bakgrunden till att *Sveriges släktforskarförbund* i årsboken 1988 utgav handboken *Båtsmän, ryttare & soldater*. Dess syfte är att informera släktforskaren om de militära källorna, men är av stort värde för alla som ur skilda aspekter vill studera de indelta soldaternas historia. Det är en handledning som definitivt hör hemma bland referenslitteraturer på högstadiets och gymnasieskolans ämnesbibliotek. Författarna ger nämligen en mycket tydlig och allsidig beskrivning av det militära källmaterialet. Särskilt viktigt är att de också uppmärksammar material utanför krigsarkivets enorma samlingar. De ger också en ganska fyllig bibliografisk vägledning för soldatforskaren.

Men det är inte nog därmed. En nybörjare i soldatforskningens led, liksom elever på högstadium och gymnasium, kan hämta en rad idéer om lämpliga studieområden i handbokens andra del. Här ges i fem uppsatser en rad exempel på hur man kan använda det militära källmaterialet. Man hade visserligen önskat en mera allsidig genomgång av olika användningsområden, men särskilt givande och synpunktsrik är artikeln, *Indelta soldater i det sena 1800-talets samhälle*, skriven av landets nu tongivande soldatforskare Agneta Guillemot.

SH